

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2023-2024 σας καλωσορίζω στο Σχολείο και σας εύχομαι ολόψυχα μια χαρούμενη, δημιουργική και αποδοτική χρονιά.

Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους πρωτοδιόριστους συναδέλφους και όσους μετατέθηκαν φέτος στο σχολείο μας και τους διαβεβαιώνω ότι τόσο εγώ, όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα είμαστε στο πλευρό τους και θα μεριμνήσουμε ώστε να προσαρμοστούν γρήγορα στο σχολικό περιβάλλον.

Το Λύκειο Σολέας, στα εκατόν χρόνια λειτουργίας του, υπήρξε αδιαμφισβήτητα πνευματικό κέντρο της περιοχής, που γαλούχησε μαθητές, οι οποίοι διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της μαθητικής ζωής. Δίκαια εμείς, η Διεύθυνση και οι καθηγητές του Λυκείου μας, αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να είμαστε συνεχιστές αυτής της παράδοσης. Το χρέος μας βαρύ και η ευθύνη πολλές φορές φαντάζει ασήκωτη, γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Καλούμαστε τώρα, στα δύσκολα αυτά χρόνια, που η αξία της δημόσιας εκπαίδευσης τίθεται υπό αμφισβήτηση, να διαφυλάξουμε αξίες και να συνεχίσουμε τον ιστορικό ρόλο του Δημόσιου Σχολείου.

Κάθε νέα αρχή είναι μια νέα πρόκληση και μια νέα ευκαιρία για δημιουργία. Θα πρέπει, όλοι μαζί, ατενίζοντας με αισιοδοξία τη νέα σχολική χρονιά, να εργασθούμε με ζήλο και συλλογικότητα για να προσφέρουμε στους μαθητές μας οράματα, να διανοίξουμε ορίζοντες, να τους θωρακίσουμε με αρχές και αξίες, ανθρωπιά και αυτοσεβασμό. Μπορεί όλα αυτά να φαντάζουν ουτοπικά. Μπορούν όμως να επιτευχθούν αν εμείς, οι δάσκαλοί τους, τους χαλκέψουμε την πίστη στον εαυτό τους και τους διδάξουμε ότι «**το μυστικό της δύναμης είναι η θέληση**». Μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμα αυτό, αν εργαστούμε όλοι μαζί, με αφοσίωση στην αποστολή μας, με πίστη στην αξία της Δημόσιας Εκπαίδευσης, η οποία αναμφίβολα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής κοινωνίας.

Στοχεύοντας στο δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, ευελπιστώ σε μια γόνιμη και αγαστή συνεργασία με όλες/ους και δεσμεύομαι να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για το καλώς νοούμενο συμφέρον ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Από τον εαυτό μου έχω απαιτήσεις
Από εσάς θα πάρω αυτό που θα μου δώσετε
Θα πάρω αυτό που θα σας εμπνεύσω

Εύχομαι και πάλι σε όλες/ους καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά.

Μιχαλάκης Τσαγγαρίδης
Διευθυντής