

## «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»

Το Λύκειο Σολέας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» με τις μαθήτριες: Ζωή Ναύτη, Σταύρη Κωνσταντίνου και Χριστίνα Κουλέντη του τμήματος Γ΄41 και υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Μαρία Φαλά, Μαθηματικό.

Το θέμα που επιλέξαμε να μελετήσουμε είναι οι πυρκαγιές στη περιοχή Σολέας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες δράσεις:

- Στις 22/11/2023 φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τον Δασικό Λειτουργό Κ. Παπασάββα, ο οποίος μας μίλησε για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας τον Ιούνιο του 2016 και για το σχέδιο ενεργειών που ανέλαβε να εκπονήσει το Τμήμα Δασών, ώστε να αποκαταστήσει τη βλάστηση με φυσικό τρόπο, καθώς και να μειώσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα προέκυπταν στην ευρύτερη περιοχή.
- Στις 16/2/2024 είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με μέλη της ομάδας SOS Operations Squad. Η ομάδα αυτή αποτελείται από εθελοντές με αγάπη για τον τόπο και τον συνάνθρωπο. Μας μίλησαν για τη συμβολή τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών και γενικότερα για το όραμα και τη δράση τους.
- Ακολούθως, οι μαθήτριες επισκέφθηκαν την περιοχή και φωτογράφησαν κάποια από τα έργα του Τμήματος Δασών.
- Οι μαθήτριες με την εκπαιδευτικό προσπάθησαν να αποτυπώσουν όσα έμαθαν και όσα τις συγκίνησαν στην εργασία τους με τίτλο: «Η αναγέννηση της γης μετά την πυρκαγιά». Η εργασία συμμετέχει στον τοπικό διαγωνισμό της CYTA στην κατηγορία «Φωτορεπορτάζ».

## Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ



Η πύρινη λαίλαπα στην περιοχή Σολέας στις 19/06/2016, κατέκαυσε 18,6km<sup>2</sup> γης, από τα οποία 17km<sup>2</sup> ήταν κρατικό δάσος.



Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών αναμένεται να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.





Ξερολιθιά ή Δόμη: ένα από τα έργα του Τμήματος Δασών.

Άλλα έργα: Κορμοδέματα, Αυλάκια, Κορμοφράγματα, Συρματοκιβώτια με πέτρες, Αναδάσωση.





Τα κορμοδέματα έχουν σκοπό να αποτρέψουν τη δημιουργία ρεμάτων. Με την πάροδο του χρόνου τα κορμοδέματα αφομοιώνονται από το περιβάλλον.



Η μαγεία και η δύναμη της φύσης: η γη αναγεννάται από τις στάχτες.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο που πλήττει ιδιαίτερα τις μεσογειακές χώρες, όπως η Κύπρος.

Η φλόγα που καίει το δάσος, καίει και τις καρδιές μας. Η φύση μάς χαρίζει ομορφιές και προστατεύει τη ζωή μας. Κάθε δέντρο είναι ένας φίλος, που μας προσφέρει αναπνοή. Ας σταθούμε δίπλα στα δάση μας, προστατεύοντάς τα από τις απειλητικές φλόγες της ανευθυνότητας. Ας αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα που μας δίνουν τα δάση και ας διατηρήσουμε την ομορφιά που μας περιβάλλει.

Η φύση μας αγαπά τόσο, που ξαναγεννιέται μετά τη φωτιά.

Οφείλουμε να την αγαπήσουμε και εμείς!

Μαθήτριες: Ζωή Ναύτη

Σταύρη Κωνσταντίνου

Χριστίνα Κουλέντη

Τμήμα Γ'41, Λύκειο Σολέας

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μαρία Φαλά

Μάρτιος 2024

Σημείωση: Οι φωτογραφίες από την πυρκαγιά ανήκουν στον κ. Γιώργο Παπαπέτρου, τον οποίο ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση. Οι φωτογραφίες μετά την πυρκαγιά ανήκουν στις πιο πάνω μαθήτριες.